

DE WEKKER

Nieuws van de Protestantse Gemeente IJhorst - De Wijk.

Verschijnt tweemaandelijks huis aan huis in de dorpen IJhorst en De Wijk.

Digitale versie op www.kerk-ijhorst-dewijk.nl

KERKDIENTEN

- 19 mei 10,00 uur 1^e Pinksterdag, in RIJKeR verband in een tent op de hoek Schiphorsterweg - Staphorsterweg, collecte: Bangladesh; uitgangscollecte: gemeenteopbouw voor dorpskerken
- 26 mei 10.00 uur ds. G. Naber, collecte: online platform voor zinzoekers; uitgangscollecte: onderhoud Reesthof
- 2 juni 10.00 uur ds. H. Wapenaar, straatpastor; collecte: daklozenopvang Leger des Heils; uitgangscollecte: energiekosten
- 9 juni 10.00 uur ds. M. Gaastra, collecte: Abaja ba Kristo Rwanda; uitgangscollecte: onderhoud kerk
- 16 juni 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: vluchtelingenwerk; uitgangscollecte: pastoraat / eredienst
- 23 juni 10:00 uur ds. B. Coster, collecte: Libanon - training in thuiszorg biedt werk én hoop; uitgangscollecte: muziek in de kerk
- 30 juni 10.00 uur ds. K van der Kamp, collecte Moldavië - zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen; uitgangscollecte: onderhoud Reesthof
- 7 juli 10.00 uur mw. P. van der Zee, collecte: preken in gebarentaal; uitgangscollecte: orgelfonds
- 14 juli 10.00 uur drs. B. van den Brink-Smit, collecte: St. Kinderperspectief Zwolle; uitgangscollecte: energiekosten
- 21 juli 10.00 uur ds. K. Kwint, collecte: Mercy Ships; uitgangscollecte: pastoraat / eredienst
- 28 juli 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: Voedselbank; uitgangscollecte: onderhoud Reesthof
- 4 aug. 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: vluchtelingenwerk Staphorst; uitgangscollecte: muziek in de kerk
- 11 aug. 10.00 uur pastor J. Luten, collecte: Pakistan - Christenen staan sterker in hun geloof; uitgangscollecte: energiekosten
- 18 aug. 10.00 uur ds. B. Nobel-Ridderikhoff, collecte: PIT Pro Rege; uitgangscollecte: pastoraat / eredienst

BIJ DE DIENSTEN

De kerkdiensten zijn thuis rechtstreeks te beluisteren of terug te zien op: www.kerkijhorstdewijk.kerkdienstluisteren.nl of via de app: Kerkdienstluisteren. Van elke dienst wordt de opname op de site geplaatst.

Pinksteren

Feest van de Geest 2024: Troost

Inleiding op het Feest van de Geest.

Ik heb geen idee hoe lang het is geleden dat ik voor het eerst in aanraking kwam met het Feest van de Geest, maar één kunstwerk ben ik nooit meer vergeten. Het was een kunstwerk gemaakt uit leer in verschillende tinten bruin. Er was een zaaier op afgebeeld en die zaaier zaaide tranen, in de vorm van diamantjes. Geïnspireerd op Psalm 126

Keer ook nu ons lot, Heer,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
Zij die in tranen zaaïen,
zullen oogsten met gejuich.

Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

“Wie in tranen op weg gaat, zal thuiskomen met gejuich.”
Tranen zijn veranderd in vreugde. Duidelijk is dat er onderweg iets is gebeurd.
En dat wat onderweg is gebeurd, noemen we troost.

De mens die op weg is gegaan, is niet met lege handen gegaan. Hij of zij droeg een buidel met zaad bij zich, en dat zaad is tegelijk met de tranen gezaaid in de droge grond van de woestijn. De woestijn waarin we terecht komen wanneer een groot verdriet in ons leven komt.

Al ben ik geen beeldend kunstenaar. Ik kan het toch voor me zien. Bij elke korrel graan een traan. De weg is lang en het zal een groeiseizoen duren, maar dan staan daar de volle schoven. Het graan had niet kunnen groeien zonder de traan en alleen een traan was opgedroogd in het zand zonder iets voort te brengen. Maar kijk nu, nu ze samen zijn gebracht zijn ze de aanleiding voor vreugde bij de oogst. Er is iets nieuws ontstaan.

Troosten is een precaire bezigheid
Want er is troosten dat dichtsmeert, de pijn afdekt, de gaten weg liegt.
En er is troosten dat schuurt en optilt en wakker roept, klaarwakker.
Er is troosten dat in slaap sust en bezweert.
En er is troosten dat heelt en prikt tegelijk, dat geen verraad pleegt aan de pijn.

De Vlaams psychiater Dirk de Wachter, de verdrietdokter, zoals zijn nog jonge dochter het eens aan haar kleuterjuf vertelde, vertelt in zijn prachtige boek “vertroostingingen” over hoe beeldende kunst hem troost kan bieden. Kunst gaat

voorbij aan de woorden, waar psychiaters en theologen mee schilderen. Het verrast, verrukt en verwondert je.



Francis Bacon Study after Velasquez's Portrait of Pope Innocent X / Screaming Pope

Het zal jullie misschien verbazen, maar Dirk de Wachter vindt zelf troost bij het werk van Francis Bacon. U ziet de afbeelding hiernaast. De officiële titel van dit werk is Study after Velasquez's Portrait of Pope Innocent X, maar beter bekend als de Screaming Pope, de schreeuwende Paus. Bacon's wereld is rauw en hard, afschrikwekkend. De Wachter schrijft: Dat werk toont voor mij de wanhoop. De ongelooflijke wanhoop. De uitschreeuw van de wanhoop en van het zijn zelf.

Ik denk dat de Wachter in dit schilderij de wanhoop van een aantal van zijn patiënten herkende, maar ook de wanhoop die in eenieder van ons kan opdoemen. Het is de menselijke existentie in al zijn rauwe verschrikkingen.

Hoe kun je in zulk een aangrijpend werk troost vinden? Het is vooral de eerlijkheid over de grootheid van de verschrikkingen die ons kunnen overkomen. Hier geen dichtsmeren, afdekken, pijn weg liegen.

Maar toch, de zaaier gaat op weg met zijn buidel met zaad en plengt zijn tranen. Het leven is een verschrikking, maar de enige weg daar doorheen is daarin te leven en te gaan in tranen, terwijl je de zaden zaait op de dorstige grond. Midden in dit leven zoeken naar het goede, naar dat wat vrucht zal dragen.

Fundamenteel gaan wij deze weg alleen, want er is niemand die precies is zoals ik ben. Maar zoals de Frans-joodse filosoof Emmanuel Levinas ons heeft geleerd, zijn wij niet, als wij niet in relatie staan tot de Ander. Hij schrijft Ander met een hoofdletter, maar niet omdat hij daar uitsluitend en alleen God mee wil aanduiden.

De Ander is voor hem zo belangrijk, dat een hoofdletter op zijn plek is, zodat wij nooit in de verleiding komen de ander in te sluiten in ons eigen gelijk of ons eigen belang. Daaruit voortvloeit de relatie tot God. Levinas weigert de relatie tot God te zien als een relatie naast en los van de relatie tot de Ander. De Oneindige openbaart zich uitsluitend in het gelaat van de Ander.

Alleen in het gelaat van de Ander, in beide betekenissen kunnen we troost vinden, want de Ander is in al zijn andersheid ook precies als ik. In het gelaat van de Ander vind ik mijzelf. Daarom weten we ook hoe we troosten kunnen. Nooit goedkoop, nooit met schrale woorden. Niet dichtsmere, geen verraad plegen aan de pijn. Het monster in de bek kijken en de schreeuwende paus in zijn gelaat.

Levinas stuurt ons op weg, zoals de zaaier gaat en zaait, terwijl hij zijn tranen plengt. Wie wil troosten moet zich engageren. Moet de verschrikkingen van de schreeuwende Paus onder ogen durven zien. Moet gaan en er zijn voor een ander, moet werken aan het kleine goede. Gaan en huilen en zaaien totdat tranen diamanten worden en het zaad in volle schoven wordt binnengehaald. Zo zullen wij troosten en getroost worden en lachen en juichen als op de dag van de oogst.

Ds. Betsy Nobel

MEE KOMEN DRIJVEN MET DE STROOM...

Gezamenlijke Pinksterdienst in RIJKeR verband

Op **19 mei** is het Pinksteren en dit jaar zijn wij aan de beurt om mensen uit het RIJKeR verband te ontvangen. Dit jaar zijn wij als predikanten met zijn drieën, vanwege een vacature in Berghuizen en ziekte van de predikant van Ruinen, maar we gaan er weer iets moois van maken.

Deze keer bent uw welkom op het terrein van het Concours Hippique aan de Schiphorsterweg in De Wijk (De Schiphorst). Daar is ook parkeergelegenheid. We zitten dit jaar in een tent, dus de locatie is weerbestendig. **Wel is het nodig dat u uw eigen (klap)stoel meeneemt.**

Het thema van dit jaar is Ga mee! Het koperensemble van Apollo zal de dienst begeleiden en er is ook een activiteit voor de kinderen.

We hopen op een grote opkomst, een feestelijke dienst en gelegenheid om elkaar als mensen uit naburige dorpen te ontmoeten.



Kinderkerk

Elke eerste zondag van de maand is er oppas en kinderkerk. Wist je dat dit voor alle kinderen is? Dus als je nooit meer in de kerk komt of niet eerder in de kerk bent geweest? Je bent van harte welkom! Vraag gerust een vriendje of vriendinnetje en kom een keer mee. Dat vinden we gezellig.

De dienst starten we samen met de andere mensen om 10.00 uur in de kerk. Daarna gaan we naar de Reesthof, het gebouw naast de kerk, om naar een verhaal te luisteren, te knutselen, buiten te spelen of te koken. Met Pasen maakten we mooie bloemen en het leek wel een bloementuin in de kerk. Zo mooi! Er is een fijne groep die helpt bij de oppas en de kinderkerk. Zien we je een keertje?

Groetjes leiding van de oppas en de kinderkerk.

Bijbelgespreksgroep

In de afgelopen tijd lazen we aandachtig het Paasverhaal via de methode van de Lectio Divina en bogen we ons een ochtend over het thema “wedergeboorte”, zo divers kan een bijbelgespreksgroep zijn.

Wilt u ook één of meerdere keren aansluiten? Dat kan. We komen één keer in de drie weken in De Reesthof bij elkaar op maandagochtend van 10.00 uur tot 11.30 uur. De laatste datum van dit seizoen is 27 mei. Dan buigen we ons over geloof en kunst. Daarbij zullen we gebruik maken van de kunstwerken die in de kerk en in de Reesthof te zien zijn in het kader van Grensloos Kunst verkennen.

Leesgroep “De beste helft”

Inmiddels hebben we drie avonden gesproken over het boek “De beste helft” van Arjan Broers. Een mooi en kort project om samen te doen. Kent u ook een boek dat volgens u de moeite waard is om in een groep te lezen, dan hoor ik het graag. Het is niet mijn bedoeling een doorlopende leesgroep te starten, maar zo nu en dan een boek samen lezen blijkt heel waardevol te zijn. Bovendien geeft het iedereen elke keer weer de mogelijkheid om mee te doen of niet al naar gelang het boek dat is gekozen.

Ds. Betsy Nobel

Preekvoorzieners gezocht

We zijn op zoek naar een nieuwe preekvoorzieners. Sinds Linda in februari het stokje van Jan van Eerden tijdelijk overnam is er al veel gebeurd. Zo hielden we een enquête om de gemeenteleden mee te laten denken om de gastpredikantenlijst van 2025 in te vullen. Deze lijst is tot onze grote vreugde bijna geheel ingevuld en de laatste paar gaatjes zullen ook spoedig worden bezet. Linda onderhoudt contact met de gastpredikanten voorafgaande aan hun preekbeurt in onze gemeente. Als er predikanten uitvallen gaat de preekvoorzieners op zoek naar een vervanger. En eind 2024, begin 2025 wordt er begonnen met het contact zoeken met gastpredikanten voor de invulling van 2026. Dit gebeurt meestal per mail. Linda wil graag het preekvoorzienerschap overdragen in verband met andere bezigheden. U kunt het eerst samen met Linda oppakken zodat er een goede overdracht plaatsvindt. U kunt contact opnemen met een van de ouderlingen, waaronder Linda zelf als u interesse of vragen hebt. Ook mag u een van de andere leden van de kerkenraadraad benaderen hiervoor.

Linda Heyne

.....en OPGEVIST UIT DE REEST

Geslaagde Informatieavond over voltooid leven/euthanasie

Ruim 70 personen waren op **20 maart** naar de informatieavond, georganiseerd door RIJKeR, in de Buddinghehof te Ruinerwold gekomen. RIJKeR is het samenwerkingsverband van de in Berghuizen, Koekange, Ruinerwold, Ruinen en IJhorst – de Wijk.

Mariëlle van Iersel – Jonker, huisarts verbonden aan de huisartsenpraktijk De Wijk, gaf in haar inleiding op de medische kant van voltooid/leven euthanasie.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen voordat er euthanasie toegepast mag worden. Haar inleiding was zeer verhelderend. Uit vragen bleek dat lang niet iedereen op de hoogte is wat er precies onder euthanasie wordt verstaan en onder welke zeer strenge voorwaarden dit plaats kan vinden. Ook maakte zij duidelijk dat het opnemen van euthanasie in een testament, of een wilsverklaring niet rechtsgeldig is. De situatie op het moment van aanvraag is bepalend of men wel of niet voor euthanasie in aanmerking komt. Uit de vele vragen die aan haar gesteld werden bleek wel dat deze avond aan de doelstelling voldeed. Ds. Marianne Gaastra, tot voor kort predikant in Vledder-Nijensleek, gaf een korte toelichting op de ethische aspecten.

Aan het eind van de avond bedankte de voorzitter van RIJKeR, Leo Tjoonk, beide inleiders voor hun inbreng en overhandigde hen een kleine attentie. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond.

‘Hoe Goddelijk is de Ibis’

Op zondag **7 april** stond in het kader van 200 jaar bestaan van het kerkgebouw de bijeenkomst gepland met als onderwerp: “Hoe Goddelijk is de Ibis” met als inleider Ds. B. Kamphuis uit Kampen. In het oude Egypte werd de Ibis vereerd als symbool van de god Thoth.

Barend Kamphuis was al jong gefascineerd door vogels. Als 12 jarige trok hij

er op uit met zijn verrekijker en het vogelboekje ‘Zien is kennen’. Nu bijna 60 jaar later doet hij dat nog steeds. Tijdens de lezing behandelde hij drie vragen: Wat heeft God met de vogels te maken? Wat leren de vogels ons over God? En wat betekent dat voor ons? Samengevat: hoe heilig is de ibis?

Na de inleiding van Ds. B. Kamphuis gingen de aanwezigen onder leiding van Pieter van de Berg (natuurvereniging IJhorst-Staphorst) wandelen in de omgeving van de kerk en werd er verteld wat voor vogels we zoal in het Reestland tegen kunnen komen. Aan het eind van de middag werden zowel Barend Kamphuis als Pieter van de Berg bedankt voor hun bijdrage.

Leo Tjoonk



Terugblik op de Stille week en Pasen

Samen met de cantorij en verschillende musici gingen we de Stille Week in en op weg naar Pasen. Vier verschillende diensten met ieder een heel eigen karakter. We vierden het avondmaal met elkaar zoals Jezus deed met zijn leerlingen. We hoorden de Johannes Passie, gelezen en gezongen door de

cantorij, we brachten de nieuwe Paaskaars binnen en herdachten onze doop en op Pasen vierden we voluit feest, samen met de kinderen die er ook waren. Tjalling nam zelfs de partij van de engel op zich toen we lied 617 zongen. Veel mensen hebben zich op allerlei manieren ingezet om deze week te maken tot wat het is: het grootste feest van de kerk. Hartelijk dank daarvoor!

Afsluitend concert 200-jarig jubileum van het kerkgebouw

Het was een frisse dag, maar de zon scheen! Dus verzamelde zich aan het begin van de middag een groep mensen bij de COOP voor het wandelconcert van Apollo, de activiteit waarmee het 200-jarig jubileum van het kerkgebouw van IJhorst en De Wijk werd afgesloten. Precies een jaar geleden op **14 april 2023** was dat jubileumjaar gestart op de dag af 200 jaar nadat de eerste steen werd gelegd. Een jaar vol activiteiten volgde en nu was het tijd voor de afsluiting van dit veelkleurige jaar.

Verschillende ensembles van Apollo speelden bij de Coop, bij het Dorpshuis, bij Dunninghe en bij de Wijkerhof om ten slotte uit te komen in de kerk. Na de koffie en thee werd het concert voortgezet met de tuinslangfanfare, een muziekstuk op



tuinslang! Verschillende ensembles met namen als Piepie Lanholt, Met 'n Rietie (of nie), Haydn's Karwei en de Saxy Sectie brachten allerlei soorten muziek. Daarbij werd soms ook het orgel ingezet dat bespeeld werd door Mannes Hofsink. Veel mensen werden geroerd door het nummer You raise me up op orgel en saxofoon (Arno Jansen).

Het slotstuk deed de muren van de kerk trillen: Het harmonieorkest Apollo en Mannes Hofsink op orgel speelden Organ Rocatta van Brendan Power.

Het was een prachtige middag en een feestelijke afsluiting van een geslaagd jubileumjaar.

Ds. Betsy Nobel

14 april 2023 – 14 april 2024

Was het jaar van de viering van het 200 jarige bestaan van ons kerkgebouw. We kijken terug op een heel geslaagd jaar. We hebben u van alle evenementen een uitgebreid verslag gedaan hier in de Wekkers van het afgelopen jaar. De

afsluiting met het concert van Apollo was ook zeer geslaagd, zie elders in de Wekker voor het verslag.

We begonnen met de opening van het jaar, met heerlijk voorjaarsweer, zodat we de onthulling van de eerste steen opnieuw konden uitvoeren, door een nazaat van Jan Arend Godard de Vos van Steenwijk. Vervolgens was er een gezellige bijeenkomst van alle belangstellenden waaronder oud-predikanten en kosters, en (oud)kerkleden.

Daarna volgende al snel het openingsconcert van 'Wijker Kunst', de schildermiddag, juli orgelmaand en de dorpsfeesten van De Wijk en IJhorst waar we aanwezig waren met een versierde wagen. In September gevolgd door de openmonumentendag waarop de brochure over de historie van de kerk werd aangeboden. De wintermaanden werden bijeenkomsten voor het hele dorp, met dorpsfilm en zangmiddag. De laatste twee evenementen waren een combinatie met een wandeling. Gelukkig was het daarvoor uitstekend weer, de lezing 'de goddelijke Ibis' met natuurwandeling en als genoemd het concert van Apollo met een muzikale wandeling vooraf, waarbij we onthaald werden door verschillende ensembles.

Het was een heel gevarieerd jaar en we willen ook iedereen die geholpen heeft er zo'n mooi jaar van te maken, van harte bedanken voor hulp en bijdrage. We hopen dat u er net zo van genoten heeft als wij.

De commissie 200 jaar kerkgebouw

CANTORIJ

Als cantorij hebben we de dagen van de paascyclus intensief ervaren, maar ook echt wel met een positieve belevenis. Vooral Goede Vrijdag met koralen uit de Johannes passie. Fenna, onze dirigent, inspireerde ons om ook thuis flink te oefenen. En dan solist Tonie gaf een extra "boost".

Daarna werkten we nog mee aan de dienst op zondag 28 april, de Cantate zondag. Als cantorij voel je je dan extra betrokken bij een dergelijke dienst. We sloten het seizoen af op een laatste repetitieavond, 7 mei met terugblik, enkele verzoeknummers zingen en nadenken over het volgend zangseizoen.

We starten weer op dinsdagavond 10 september. De repetitie avonden zijn van 19.30 uur tot 21.00 uur, om de twee weken en in de Reesthof.

Namens het bestuur, Wietske Westerbeek

Vakantie predikant

Van 17 juni tot en met 14 juli hebben Erik en ik vakantie. Ds. Eric van Veen uit Ruinerwold kan mij indien nodig vervangen:
telefoonnr.: 0521-588568 of 06-5359 0904;
e-mail: ericvveen@ziggo.nl.

Ook kunt u bij de ouderlingen terecht, zij kunnen u verder helpen in het geval van een uitvaart of een andere pastorale situatie.



BLOEMENGROET

Als teken van meeleven, bemoediging en dank werden de bloemen uit de kerkdiensten bezorgd bij:

- 3 maart: mw. G.M. Mulder-Greven en fam. Loohuis
- 10 maart mev. H. Knol-Thijs mev. R. Vos-Piest.
- 17 maart fam. E. Jansen en mev. Z. Huizing-Steenbergen.
- 24 maart en 31 maart geen bloemen i.v.m. paasattentie
- 7 april fam. J. Visscher en mev. K. Scheerer.
- 14 april mev. J. Hulsbergen-Zwolle en mev. T. de Groot
- 21 april mev. J. Reinhing en mev. L. Boverhof
- 28 april mev. H. Elpenhof-Kloeze en dhr. B. Huisman

HOUDT CONTACT MET DE KERK

Als kerkelijke gemeente willen wij graag in contact blijven met u. Een bezoekje, een bemoedigend woord, een bloemetje, zo delen we lief en leed. Daar willen we ons als kerk voor inzetten. Kerkdiensten zijn een vorm van ontmoeting en we blijven als gemeente naar elkaar omzien.

U kunt contact opnemen met ds. Betsy Nobel of één van de ouderlingen om een afspraak te maken met iemand van het bezoek-team:

Mw. L. Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Dhr. J. Boelm, Mispellaan 23, 7954 HJ Rouveen, tel. 0522-462403

Mw. J. Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528-373981

Dhr. L. Tjoonk, Cockserve 4, 7957 DE De Wijk, tel. 0522-441297

Mw. G. Smittenberg, Noordwijkerweg 19, 7958 PE Koekange,

Ook wanneer u in het ziekenhuis ligt, of ergens anders bent opgenomen, kan iemand bij u op bezoek komen. Wilt u, of iemand uit uw omgeving, dan een afspraak maken?

Een adreswijziging kunt u doorgeven aan Gerrit Luten. Op de laatste pagina van elke Wekker en op onze website vindt u een volledig overzicht van onze namen en adressen. Hebt u / jij een vraag, laat het ons weten!

Voedselbankactie

Zaterdag 13 april is door de gezamenlijke kerken in De Wolden weer de jaarlijkse actie voor de voedselbanken gehouden. Dit jaar was alweer de tiende keer dat deze actie plaats vond. In totaal werden 146 kratten met langdurig houdbare artikelen gevuld. We zijn blij met deze opbrengst en met ons de voedselbanken van Hoogeveen en Meppel, waar de kratten naar toe zijn gegaan. We willen de supermarkten en de vrijwilligers bedanken voor hun inzet, maar vooral alle mensen die artikelen hebben gekocht en via ons aan de voedselbanken hebben geschonken.



Namens het Diaconaal Verband de Wolden en de Diaconie

College van Kerkrentmeesters

Wat er zoal gaande is in en om het kerkelijk erf

Het was voor ons als beheerders van de kerkelijke gebouwen de afgelopen tijd een toch wel wat bijzondere periode waarin wij veel werkzaamheden hebben laten uitvoeren. Eerst was er natuurlijk de kamervloer van de pastorie welke het loodje had gelegd. De aannemer heeft zijn werkzaamheden afgerond en ook is er een nieuwe pvc-vloer gelegd. Het heeft even wat overlast opgeleverd voor de bewoners maar het resultaat mag er zijn.

Het kerkgebouw is al sinds medio 2010 één van de plaatsen in de gemeente Staphorst welke aangewezen is als trouwlocatie voor het voltrekken van het burgerlijk huwelijk. Wij zien dat de belangstelling voor deze trouwlocatie groeiende is. De prachtige omgeving helpt daarbij natuurlijk ook. 'De Rieverster kärke' is een dorpskerk midden in de dorpsgemeenschap waar veel activiteiten kunnen plaatsvinden. De Reesthof wordt daarbij vaak gebruikt voor ondersteunende activiteiten welke in de kerk plaatsvinden. Denk hierbij aan koffiedrinken na een kerkdienst maar ook bij rouw en trouw. Om bij het gebruik van De Reesthof meer mogelijkheden te hebben is er een terras aan de zuidkant van de zaal aangelegd. Voor de aankleding is inmiddels tuinmeubilair aangeschaft en deze kunnen gemakkelijk worden gecombineerd met statafels. Zo hebben wij bij mooi weer meer mogelijkheden om De Reesthof optimaal te gebruiken.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen waren de regenpijpen van de kerk verdwenen. Inmiddels is de schade hersteld. Bovengenoemde werkzaamheden zijn uitgevoerd door plaatselijke vakmensen en wij zijn blij dat het allemaal zo vlot verlopen is.

Jaarrekening

De jaarrekening 2023 is inmiddels opgesteld en wordt deze maand besproken in de vergadering van het College van Kerkrentmeesters. Daarna worden de cijfers toegelicht in de kerkenraad. Voor de gemeenteleden is er ook de mogelijkheid om de jaarrekening in te zien. De terinzagelegging is van 27 mei tot 3 juni. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u een afspraak maken met ondergetekende (tel.nr. 441687).

Solidariteitskas

Gemeenten helpen elkaar. Dat is de gedachte achter de jaarlijkse actie voor de solidariteitskas. De opbrengst komt toe aan de eigen gemeente. Wel moeten wij voor elk belijdend lid € 5,- afdragen aan de landelijke kerk. In de loop van de maand juni wordt deze actie gehouden en wij rekenen weer op uw steun waarvoor alvast onze dank.

OVERZICHT KERKBALANS 2024 (t/m 25 april)

	Toezeggingen	ontvangsten	nog te ontvangen
Toegezegd	€ 77.963	€ 46.567	€ 31.396
Sympathisanten	€ 1.705	€ 480	€ 1.225
Totaal toegezegd	€ 79.668	€ 47.047	€ 32.621

Namens College van Kerkrentmeesters, Janny Westerbeek

OPBRENGST COLLECTEN

Voor de Diaconie:

18 februari	omzien naar gevangenen	€ 92,70
25 februari	KLIEDERKERK	€ 64,10
3 maart	Predikantenopleiding Midden Oosten	€ 107,01
10 maart	KIA Papoea Vrouwen in Indonesië	€ 96,65
17 maart	KIA Rwanda	€ 87,25
24 maart	KIA Paasverhaal voor iedereen	€ 77,00
28 maart	Voedselbank	€ 136,61
31 maart	Colombia	€ 171,13
7 april	Noodhulp Oekraïne	€ 115,15
14 april	Rwanda Hulp en verzoening	€ 80,35

Totaal:

Voor de Kerk:

3 mrt	€ 60;	10 mrt	€ 45.75;
17 mrt	€ 68.92;	24 mrt	€ 62.85;
31 mrt	€ 151.27;	7 april	€ 62.77;
14 april	€ 67;	21 april	€ 83.50

Voor De Reesthof:	17 mrt	€ 77.35;	via bank totaal	€ 10,-
Energiekosten:	3 maart	€ 83.95;	7 april	€ 38.90
Onderhoud kerk	14 april	€ 62.50	via bank totaal	€ 10,-
Orgelfonds:	10 maart	€ 40,70		
Paascollecte	31 maart	€ 88.55		
Pastoraat en eredienst	24 maart	€ 62.50		

GIFTEN

Voor de Diaconie	via Jannie Brand	€ 10,-
	via Gerda van de Meent	€ 20,- en € 5,-
	via Betty Bollink	€ 30,-
	via Albert Kreggemeijer	€ 10,-
	Via Henny v.d. Belt	€ 5,-
Voor voedselbank	via bank	€ 10,- en € 50,-
Voor Rwanda	via bank	€ 5,-
Voor omzien naar gevangenen	via mevr. De Jonge	€ 10,-
Voor de Kerk:	Via Clara van Horssen	€ 10,-

Jouw postzegels en kaarten zijn geld waard!

Nog altijd leveren gebruikte kaarten en postzegels veel geld op. Door het inzamelen van deze materialen kunnen Kerk in Actie en GZB projecten in het buitenland ondersteunen. U en jij kunt daarbij helpen. Hoe? Door heel eenvoudig oude postzegels en kaarten in de blauwe ton in de kerk in te leveren. Hoe werkt het?

kerk
in actie

- Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten. Denk ook eens aan de postzegels van school of de organisatie waar je werkt.

- Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier. Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van Anton Pieck, Voor het kind en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.

De landelijke opbrengst van de verkoop bedroeg in 2023 € 32.885,12.

U ziet dat sparen zin heeft. Alle verzamelaars hartelijk bedankt voor het meedoen namens Kerk in Actie. Zwaan Breukhoven

OM NIET TE VERGETEN...

... de naam van Willem Jonkman

Op 30 maart kwam er een einde aan het leven van Willem Jonkman. Lange tijd woonde hij in De Wijk, de laatste jaren woonde hij aan de Reestlaan te Meppel. Willem Jonkman werd geboren op 12 november 1936 in Hogeveen.

Zijn eerste huwelijk was met Janny Doldersum, uit dat huwelijk werd Henk geboren. Janny overleed al in 1975. Uit zijn tweede huwelijk met Minke van Dijk werden Jan Willem en Tineke geboren. Ook kreeg Willem zes kleinkinderen. Hoewel aan het huwelijk met Minke een einde kwam, bleven de contacten wel bestaan. Minke overleed op 9 september 2022.

Willem Jonkman was een groot deel van zijn leven chauffeur. Thuis hield hij koeien, varkens en kippen en zijn hart ging uit naar de jacht. Daar maakte hij enkele goede vrienden.

Willem Jonkman was iemand die graag op zichzelf was, maar wanneer zijn kinderen hulp nodig hadden, stond hij altijd klaar.

In de Wijkerhof namen we afscheid van hem met muziek, foto's, persoonlijke woorden en een gedicht over de jacht, waarna hij naar het crematorium werd gebracht. We wensen Henk, Jan Willem en Tineke, de kleinkinderen en allen die Willem Jonkman zullen missen veel sterkte toe.



... de naam van Gerrit van de Meent

Na een kort ziekbed overleed op 29 april op 74-jarige leeftijd Gerrit van de Meent uit De Wijk.

Gerrit werd op 23 juli 1949 in Scheemda geboren. Hij groeide op in Ulrum. Via familie leerde hij Gerda van Siilfhout kennen. Zij trouwden op 1 juni 1979.

Gerda en Gerrit kregen drie dochters, Ciska, Irma en Agnes. Tot hun grote verdriet overleed Irma op vijfjarige leeftijd door een ongeluk. Gelukkig konden Gerda en Gerrit genoeg liefde en veerkracht vinden om samen met Ciska en Agnes een goed en actief gezin te vormen.

Gerrit deed veel voor zijn dochters en later ook voor zijn schoonzoons Ringo en Seije.

Op de rouwkaart staat een tekst van Stef Bos, gebaseerd op het boek Prediker:

*Er is een tijd van verliezen
Er is een tijd van vertrouwen
Er is een tijd van verlangen
Er is een tijd van vergeten
Er is een tijd van vergeven
Er is een tijd voor alles*

*Groei naar het licht
En klim langs de stralen omhoog*



In deze woorden kunnen we het leven van Gerrit herkennen. Er zijn zware verliezen geweest in de familie, maar er werd ook volop genoten van de mooie kanten van het leven. Van muziek, van treinen, van vakanties en van de moestuin. Gerrit was creatief en wist van niets iets te maken. En als iets niet precies lukte zoals het zou moeten, dan was er altijd nog wel een houtje-touwtje oplossing te vinden “Zo kan het ook”. Gerrit bezat de kunst om met het leven mee te bewegen.

Nu de tijd van afscheid was gekomen, kwamen we bij elkaar in de kerk van IJhorst-De Wijk, waar Gerrit ook veel voetsporen heeft liggen. Tien jaar lang maakte hij de Nieuwsbrief en hij hielp, meestal in het kielzog van Gerda, vaak mee met het inrichten van de kerk voor een volgende activiteit. Prachtige muziek kon niet ontbreken in de dienst en natuurlijk de mooie herinneringen.

Zo zwaaiden we Gerrit uit. Hij laat een enorme leegte achter bij Gerda en zijn dochters en bij nog zoveel meer mensen. We wensen hen sterkte en Gods kracht toe in de tijd die voor hen ligt.

Ds. Betsy Nobel

... de namen van ...

- 7 maart **Vrouwchien Dekker-Hulzentop**, 87 jaar
- 9 maart **Alie van Veen-Agtersmit**, 84 jaar
- 9 maart **Jenny Jonkers-Jans**, 84 jaar
- 5 april **Lammina Johanna Katoele-Kok**, 82 jaar
- 9 april **Roelof (Oele) Hulzebos**, 79 jaar

VROUWENVERENIGING IJHORST-DE WIJK

Maandag 18 maart jongleden stond een rijk gedekte tafel klaar om samen de Paasmaaltijd te vieren. Lekkere broodjes, suiker- en rozijnenbrood en diverse soorten beleg waren volop aanwezig. Ook deze keer had Jen Schoenmaker gezorgd voor lekkere jam en eieren. Na de maaltijd nam de evangelist Marcus ons mee in het Paasverhaal. Jezus dood die eindigt in een hoopvolle opstanding zoals we lezen in het gedicht ‘Opstanding’: ‘Want ergens groeit de hoop, dat alles vrucht draagt zelfs wat zinloos lijkt als dood en ondergang...’





Tijdens de nazit bij een kopje koffie konden de dames hun wensen voor een nieuw seizoen op papier zetten. De Paasviering is altijd weer een bijzondere gebeurtenis.

Op **maandagmiddag 15 april** was het tijd voor onze laatste bijeenkomst van dit seizoen. Jessica Wassenaar vertelde ons over het veel bewogen leven van de leden van de zanggroep ABBA. Levens die niet altijd over rozen gingen. Gelukkig zorgde de muziek voor veel afwisseling. Bij menigeen kwam de herinnering weer boven aan de zeventiger jaren. Jessica had leuke beelden van het kleurrijke interieur uit die dagen, waarin oranje, paars, geel en bruin de boventoon voerden. Ook de kleding van ABBA was heel bijzonder in die tijd. Al met al werd het een nostalgische middag omlijst met liederen, die sommige van ons zelfs nog mee konden zingen.

Wanneer u dit leest zijn we ook al met elkaar op reis geweest, maar daar meer over in de volgende Wekker. Namens alle bestuursleden wens ik u een mooie zomer toe en we hopen elkaar weer terug te zien op **maandagmiddag 16 september**.
Barbara van den Brink-Smit.

FEEST VAN DE GEEST EN GRENSLOOS KUNSTVERKENNEN IN KERK- PLEIN EN REESTHOF

In 2024 is het **thema 'troost'** en de Kerken zijn open van **13.00 – 17.00 uur** op: donderdag **9 mei** (Hemelvaart); zaterdag **11 mei**; zondag **12 mei**; zaterdag **18 mei** t/m maandag **20 mei** (Pinksterdagen). In de kerk exposeren **Eveline van Duyl** en **Annemiek Punt (Grensloos kunstverkennen)**. Op het kerkplein en in de Reesthof exposeren **Marijke Traast (Feest v.d. Geest)** en **Annemiek Punt (Grensloos kunstverkennen)**. Hun werk is ook te zien in de drie laatste weekenden van mei: **16 -20 mei, 23 - 26 mei** en **30 mei tot 2 juni**.

BERICHTEN UIT DE REGIO

Verlagen van de CLASSICALE VERGADERINGEN

Op de website van de classis (www.classis-groningendrenthe.nl)

Leerhuis over Leviticus start

Vooraankondiging van een nieuw boek ter bespreking in het leerhuis in de wijk Oosterboer, Meppel. 1^e Bijeenkomst is op dinsdag **24 september** in de Beemd. Deelnemers schaffen zelf het boek aan voor het studieseizoen 2024/2025. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze voorafgaande aan de bespreking het hoofdstuk uit het boek hebben gelezen en daarbij behorende Bijbeltekst. Hein van den Heuvel, Coördinator Leerhuis in de wijk Oosterboer van Meppel

Aanmelding en meer info via e-mail: heinvandenheuvel@ziggo.nl



TEN SLOTTE

Aan het begin van de kerkenraadsvergadering van april las Linda Heyne het gedicht *Mensen met koffers* voor van Sjoerd Kuiper.

Het is te vinden in het gelijknamige boek waarover Diet Groothuis schrijft: Dit ontroerende gedicht van Sjoerd Kuiper is opnieuw verschenen, in boekvorm dit keer, met daarbij twaalf gezichten van twaalf individuen, van de in totaal 80 miljoen vluchtelingen die er momenteel wereldwijd zijn. Annemarie van Haeringen geeft deze twaalf mensen een identiteit.

Sjoerd Kuiper. Uit: Mensen met koffers.

Tekeningen Annemarie van Haeringen. Hoogland & Van Klaveren, 2021.

Mensen met koffers

*Mensen met koffers gaan over de wereld,
van oorlog naar vrede, van honger naar brood.
Vaak zijn ze niet welkom, dan moeten ze terug:
van voedsel naar honger, van leven naar dood.*

*Mensen met koffers, ze reizen per vliegtuig,
ze reizen per ezel, per trein of per vlot.
Ze vluchten voor machthebbers en hun soldaten,
voor beul of tiran, of een andere God.*

*De geur van het gras
dat je grootvader maaide,
het wuivende graan
dat je vader eens zaaide.*

*Het kleine verdriet
dat je moeder steeds suste,
haar haar dat zo kriebelde
als ze je kuste.*

*Dat alles was thuis,
dat alles en meer.
Dat alles en alles,
dat alles nooit weer.*

*Mensen met koffers gaan over de wereld.
Altijd op de vlucht naar de volgende grens.
Ze vluchten voor tovenaars, reuzen en heksen,
voor duivel en draak, die vermomd gaan als mens.*



Een hartelijke groet, Ds. Betsy Nobel

REDACTIE DE WEKKER

De Wekker nr. 4 komt uit in het laatste weekend van juli. **Kopij** aanleveren voor **12 juli**. Voor meer info en extra Wekkers, zie website.

HANDIG OM TE WETEN

Pastoraat: Ds. Betsy Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522 78 55 94, via mail: predikant@kerk-ijhorst-dewijk.nl.

Kerkenraad *Scriba:* Albert Kreggemeijer, Ywehof 53, 7955 BD IJhorst, tel. 0522 44 26 19, e-mail: scriba@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Contactpersoon ouderlingen: Linda Heyne, Heerenweg 82, 7955 PG IJhorst, tel. 06-23291941

Contactpersoon Staphorst: Jan Boelm, Mispellaan 23, 7654 HJ Rouveen, tel. 0522 46 24 03

Kerkrentmeesters *Voorzitter:* Rick Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47

Secretaris Janny Westerbeek, Jan Toetlaan 52, 7955 AZ IJhorst, tel. 0522 44 16 87

Financiële adm. kerk Jeantje Schaap en Janny Westerbeek, email: adm.kerk.ijhorst.dewijk@gmail.com

Bank kerk NL65 ABNA 0914 4054 89 en NL09 INGB 0000 8329 91

Bank De Wekker NL35 INGB 0002 4081 91;

Diaconie *Secretaris* Hilke Kwakkel-Compagner, Burg. v. Wijngaardenstraat 42, 7955 PM IJhorst, tel. 06-20339168

Bank Diaconie RegioBank: NL07 RBRB 0916 7530 18

Collectebonnen NL44 RBRB 0787 6737 73 , bestellen bij: Dhr. Erik Nobel, Kerkweg 8, 7955 AA IJhorst, tel. 0522-735594, e-mail: eriknobel0571@gmail.com

Preekvoorzieners: vacant

Organisten van dienst: Fenna van der Weide, tel. 06-49604765 en Peter van de Beld, tel. 0528 27 15 76

Vrouwenvereniging Joke van der Hammen-van der Meulen, Veldhuisweg 1-55, 7955 PP IJhorst, tel. 0522 44 32 83

Cantorij *secretaris:* Betty Kreggemeijer, tel. 0522 44 26 19

Ledenadm. Gerrit/Josyanne Luten, Heidelaan 32, 7921 EB Zuidwolde, tel. 0528 37 39 81, e-mail: ledenadministratie@kerk-ijhorst-dewijk.nl

Taxidiensten neem contact op met de kerkenraad

Koster tevens *contactpersoon De Reesthof:* Marry Germs, De Vos van Steenwijkstraat 56, 7957 BH De Wijk, tel. 0522 44 05 47
E-mail: koster@kerk-ijhorst-dewijk.nl

De Reesthof tel. 0522 44 16 53

Redactie Nieuwsbrief Else Fleurke, Jan Poortmanweg 4, 7957 DA De Wijk, e-mail: nieuwsbrief@kerk-ijhorst-dewijk.nl, tel. 06-30 82 55 31

Website: <http://www.kerk-ijhorst-dewijk.nl>

E-mail De Wekker: wekker@kerk-ijhorst-dewijk.nl